



Nieuwe Horizon

Beste vrienden,

De kerstdagen liggen weer achter ons. Ook hier hebben we dit uitbundig gevierd. Ik geloof dat ik wel vier vieringen bijgewoond heb, maar dan wel in verschillende talen, onder andere Koerdisch en Arabisch. Op de school hebben de kinderen heel erg genoten, onvoorstelbaar hoe hard en enthousiast ze kunnen zingen. Geweldig! Ook oud en nieuw was een fijne tijd en heb ik samen met families gevierd.



Vooruitblik

Na bijna drie maanden in Libanon, is er veel om op terug te blikken en om vooruit te kijken. Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik voor het eerst naar Libanon reisde. Ondertussen kom ik er steeds meer achter hoe divers dit land en de bevolking is. Het is en blijft een land van uitersten. Hoewel Libanon omringd wordt door overwegend islamitische landen, heeft Libanon de meeste godsdienstvrijheid. Libanese bevolking bestaat uit verschillende groepen ingedeeld op godsdienst en meestal betekent dat ook politieke voorkeur. Ik besef heel goed "hoe licht ontvlambaar" de regio is, maar ik weet ook dat dit mijn

plek is en dat er hier een taak voor me is. De groep die me het meest na aan het hart ligt zijn de vluchtelingen uit Syrië en Irak en dan met name de Koerden. Het wordt ook duidelijker welke taak er voor mij ligt en in deze brief wil ik je daar graag meer over vertellen.

Mijn droom

Mijn visie is om kinderen en vrouwen te helpen die getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld. Het is mijn droom om kinderen en nieuwe gelovigen te helpen en herstel te bieden in hun gebrokenheid. Op de school waar ik assisteer en in andere projecten die ik bezoek, zijn er veel kinderen die last hebben van trauma's door de oorlog en de omstandigheden waaronder ze leven als vluchteling in Libanon. Ook hun ouders kampen met trauma's. Hoewel er toerusting is voor nieuwe gelovigen en allerlei noodhulp is er weinig of geen traumahulp vanuit de kerken.



Moqimi

Moqimi is Arabisch en betekent "Hij die mij opricht" Psalm 113:7 wijst op Jezus die de gebroken mensen opricht, geneest en herstelt.

Hij tilt arme en verdrukte mensen op uit het stof.

Hij tilt ze op uit de ellende.

Daarna zet Hij hen bij de belangrijke mensen
en geeft Hij hun een ereplaats.

Mijn visie noem ik vanaf nu Moqimi

Horizons

Ik heb aansluiting gevonden in mijn visie met de internationale organisatie [Horizons](#) en ik ben via hun internship/stage programma deel van hun team geworden. Ook zij zien de nood voor traumahulp en willen graag meewerken. Ze hebben veel ervaring om nieuwe projecten op te starten en bieden een platform voor kerken, organisaties en individuen om samen te werken aan gedeelde visies.

De komende tijd ga ik samen met mijn teamleden Annie en Rita de traumahulp/nood meer in kaart te brengen. We delen elkaars inzichten en middelen en willen deze samenvoegen om een programma te maken voor kinderen en vooral ook creatieve verwerkingsmethoden gebruiken zoals art therapy. Een ander onderdeel is om leraressen en andere geïnteresseerden te trainen om trauma symptomen te herkennen en kinderen te begeleiden. Via [CrisisCareTraining](#) ga ik opnieuw een online module(train de trainer) volgen. Dit voorjaar heb ik een module over Trauma and Crisis Care voor kinderen gevolgd en nu vervolg ik de training om met hetgeen wat ik geleerd heb anderen te trainen. Ook de taalstudie pak ik deze

maand weer op, nu met een Syrisch meisje, dat al meer getraind is om les te geven.



Tot slot

Ik ben ondertussen weer in het bezit van mijn paspoort, dat is nodig ook want deze maand verloopt mijn toeristenvisum. Dat betekent dat ik dus het land uit moet. De grens over naar een van de buurlanden is geen optie dus ik vlieg op 13 januari heen en weer naar Egypte. Als alles goed verloopt kan ik vervolgens weer drie maanden in Libanon verblijven.

Afgelopen maand mocht een groot bedrag aan giften ontvangen. Daarvoor wil ik jullie heel erg bedanken, niet alleen voor het geld maar ook het vertrouwen dat jullie in me hebben. Ook bedankt voor alle nieuwjaarsgroeten. Ik zie vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet. En ik wens jullie ook alle goeds toe. Laat waar je ook bent, God je bemoedigen wanneer je Hem volgt. In kleine stappen en grote nu en in de toekomst tot in Zijn eeuwigheid.

Arianne Willeboer



leiden en
stappen

Steun Moqimi

Het project Moqimi, waarvoor ik met inzet, is afhankelijk van financiële ondersteuning. Stichting Redding en Herstel stelt hiervoor nog steeds haar bankrekening beschikbaar. Binnenkort zal mijn informatie ook op de website geplaatst worden onder [New Waves](#) projecten. Als je me wil ondersteunen om mijn visie uit te kunnen werken, kun je dat doen door voor mij te bidden en/of een gift te geven. Je kunt je gift over maken op NL44 RABO 0354 936 425 t.n.v. Stichting Redding en Herstel, Reeuwijk, met de omschrijving: Project Moqimi (dus niet mijn naam)

Wil je me bemoedigen of wat vragen, schrijf me of bel me, mijn gegevens staan hieronder. Wees voorzichtig met politiek gevoelige onderwerpen, oa. de zuiderburen van Libanon.

Nieuwsbrief 8 van Arianne Willeboer

Email: sterkstemeid@gmail.com

Mobiel +96170731932 Whatsapp +31626445378 Skype: arianne1985

Bankgegevens Stichting Redding en Herstel te Reeuwijk, NL44RABO0354936425 Project Moqimi