



Land van melk en dropjes

Beste mensen,

Nu ik deze brief schrijf ben ik alweer anderhalve week in Nederland. Na mijn tijd in Noord-Irak(Koerdistan) heb ik afscheid genomen van Libanon en ben ik doorgereisd naar Nederland. De acht maanden in Libanon waren een goede tijd. Ik heb veel van de cultuur en taal kunnen leren en heel wat tijd met Koerdische vluchtelingen doorgebracht. Het is fijn om weer even bij mijn familie te zijn en me voor te bereiden op de komende stappen waarover ik in deze brief wat zal vertellen. Binnenkort zal ik spreken op verschillende bijeenkomsten om mijn visie te delen over mijn toekomstig werk in Koerdistan. Iedereen die belangstelling heeft is welkom op een van de onderstaande gelegenheden.

Ontmoetingsavond

4 juli 19.45 De Ark naast Ger. Kerk, Dorpstraat 3 in Krabbendijke

5 juli 19.30 Bessestraat 3 in Goes

Spreken tijdens dienst

15 juli 9.30 Ger. Kerk, Dorpstraat 3, Krabbendijke

15 juli 14.30 Ger. Kerk, Damstraat 20, Yerseke

Ik ben uiteindelijk een maand in Koerdistan geweest en heb nieuwe contacten kunnen leggen en een plek gevonden om naar terug te keren aan het eind van de zomer. Samen met andere buitenlandse werkers heb ik verschillende vluchtelingen kampen in de omgeving van Dohuk bezocht. En ook vluchtelingen die in tenten of onafgemaakte gebouwen buiten de kampen leven. In deze regio wonen van oorsprong al veel Yezidi's maar hun aantal is verdubbeld door de Yezidi's die uit zuidelijke gebieden zijn gevlucht voor het geweld van IS. Deze mensen zijn erg getraumatiseerd, vooral de kinderen weten vaak niet wat een normaal leven inhoudt.



De kinderen in een centrum voor speciaal onderwijs, waar ze therapie en begeleiding krijgen van psychologen,

Een korte tijd heb ik meegedraaid in het opvanghuis voor Yezidi vrouwen. Maar er zijn ook andere organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen. Ik heb specifiek contact gezocht met degene die hulp geven aan vrouwen en kinderen die gevangen hebben gezeten. Zo heb ik Becky leren kennen, een Amerikaanse vrouw die zich met haar organisatie richt op herstel bieden aan de gemeenschap. Ze geeft onder andere Engelse les, creatieve activiteiten en biedt hulp in schrijnende situaties. Haar organisatie heeft onlangs vergunningen gekregen om in alle vluchtelingen kampen te kunnen werken. Zij heeft aangeboden dat ik teamlid word van haar organisatie en bied me ook de vrijheid om met anderen samen te werken. Een groot voordeel daarbij is dat ik al een deel van de Koerdische taal beheers. Dit opent vele deuren in gezinnen die we bezoeken. Door de gesprekken die we hebben met de mensen kunnen we vaak met hen bidden. We maken ook wonderen van genezing mee en meestal leidt dit ertoe dat we meer kunnen delen over Jezus.

Support

Wil je mij financieel ondersteunen? Dat kan, door je gift over te maken op **NL44 RABO 0354 936 425** t.n.v. Stichting Redding en Herstel, Reeuwijk, met de omschrijving: **Project Moqimi**.

Ik ben heel blij met de giften die ik maandelijks ontvang van mensen die me ondersteunen. Ik blijf afhankelijk van deze giften. De giften gebruik ik voor mijzelf te kunnen onderhouden, maar het zou fijn om wat meer financiële ruimte te krijgen om ook bij te kunnen dragen aan de projecten die we opzetten.

Whatsapp

Graag deel ik met jullie ook wekelijkse nieuwtjes en gebedspunten. Dit doe ik middels verzendlijsten via Whatsapp. Wil je ook deze berichten ontvangen, stuur dan een appje naar **+31626445378**



Links: Becky bij een van de Yezidi gezinnen. Rechts: Afscheid van het gezin van mijn leraar in Beiroet.

Voorlopig ben ik weer even in Nederland en in half augustus wil ik dan voor langere tijd naar Koerdistan vertrekken. Dus wie weet tot ziens op een van de ontmoetingsavonden en anders kun je me altijd bellen voor een afspraak.

Groetjes en tot ziens,

Arianne Willeboer



Email: sterkstemeid@gmail.com

Whatsapp +31626445378

Skype: arianne1985