



Beste vrienden,

Ik ben alweer ruim twee maanden in Koerdistan (Irak) en ik ben ondertussen gesetteld in een Yezidi gezin in Sharia, het dorp waar ik werk. Het is een bijzondere tijd om in deze Yezidi gemeenschap te zijn. Er was niet eerder zo'n openheid en interesse naar het christelijk geloof, ondanks of juist doordat men zoveel moeilijkheden heeft doorstaan. Het lijkt alsof ik hier in oogsttijd ben aangekomen, nu de eerste mensen tot geloof komen. De tijd is rijp in God's plan.

Kindercentrum Panaga

Een deel van mijn tijd werk ik in het kindercentrum Panaga. Al de eerste weken na mijn aankomst heb ik samen met het team van het kindercentrum meegedaan met een training over speltherapie voor getraumatiseerde kinderen. De training werd verzorgd door een christelijke partner organisatie van het kindercentrum. Naderhand hebben we een kinderkamp week georganiseerd met allerlei activiteiten en vooral speltherapie. Er waren zo'n vijftig kinderen die deelnamen. Het is de bedoeling is om deze vorm van therapie ook aan het programma in het kindercentrum toe te voegen.

Op dit moment geef ik twee keer per week les in het centrum. Mijn lessen zijn "explore" lessen waarin ik ze iets leer over natuur of wetenschap, vaak laat ik ze een klein experimentje zien of bouwen we iets. Hele algemene kennis wordt vaak niet geleerd op school en met deze lessen probeer ik hun interesse in nieuwe dingen te wekken, waardoor ze hun verleden of zorgen van thuis even van zich af kunnen zetten.

Ook in het vluchtelingen kamp is Panaga gestart met programma voor een nieuwe groep kinderen. Daarnaast is er een Follow-up programma voor de ouders om ze meer ondersteuning te geven. Zodat niet alleen vanuit het kindercentrum aan herstel gewerkt wordt maar ook in het gezin zelf.



Taalles

Stiekum maak ik best wat vorderingen met het spreken van de Koerdische taal, maar mij kan het niet snel genoeg gaan. Wat best frustrerend is, is dat er verschillende dialecten zijn in deze taal en dat ik continue met die verschillen moet omgaan. Ik leef namelijk in een gebied waar Behdini de hoofdtaal is, maar ik werk met mensen uit een gebied waar Kurmanji de hoofdtaal was en dat ook nog eens heel erg vermengd is met Arabische woorden. Daar komt ook nog eens bij dat de meeste vrouwen uit dat gebied analfabeet zijn en mij de taal niet op schrift kunnen leren.

Bedankt

Ik wil graag beide gereformeerde kerken in Krabbendijke en Yerseke bedanken voor hun geweldige bijdragen voor project Moqimi. Ook met de individuele maandelijkse donaties ben ik ontzettend blij. Met dit geld kan ik mijn project kosten dekken zoals, transportkosten om bijvoorbeeld met tiental vrouwen naar kerk te gaan, daarnaast medische kosten voor gezinnen, en ik kan mijn lesmateriaal wat uitbreiden. Het is fijn dat ik nu ook een budget heb voor noodgevallen.

Support

Wil je project Moqimi financieel ondersteunen? Dat kan, door je gift over te maken op **NL44 RABO 0354 936**

425 t.n.v. Stichting Redding en Herstel, Reeuwijk, met de omschrijving: **Project Moqimi**.

Ook via deze [Doneerpagina](#) kun je doneren, Vermeld in het bericht de bestemming project Moqimi.

In het verschiet

Heel binnenkort hopen we samen met andere partners uit de omgeving te starten met een kleinschalig project voor jongeren die in gevangenschap hebben geleefd onder IS. Dit is een beetje een verloren groep die moeilijk weer integreert in de familie en maatschappij. Ze hebben veel meegemaakt en bovendien hebben ze een grote leerachterstand. We willen een aantal keer per week samen komen met deze jongeren, en ze lessen geven in bijvoorbeeld taal maar ook algemene ontwikkeling en nog aantal andere activiteiten zoals, outdoor/sport en een timmer werkplek. Vanaf eerste week van november zal ik ook een aantal lessen op me nemen.

Naast deze groep jongeren en de groep kinderen die een of beide ouders hebben verloren, is er ook nog een hele grote groep kinderen die niet naar school kunnen. Dit is meestal omdat ze een te grote leerachterstand hebben omdat ze te vaak verkast zijn of langere tijd ergens woonden waar geen school was, of omdat ze langere tijd ziek waren. Met een leerachterstand groter dan een jaar, worden de kinderen niet meer toegelaten op school. Deze groep is erg kwetsbaar, vooral voor de meiden, omdat dit betekent dat ze waarschijnlijk op hele (te) jonge leeftijd gaan trouwen. Juist voor deze groep denken we eraan om een leraar in te huren om deze kinderen toch een aantal dagdelen in de week onderwijs te geven.



Afscheid

Nu ik juist een beetje vastigheid onder mijn voeten krijg, moet ik ook weer afscheid gaan nemen. Vanaf 3 november vertrekt Becky voor vier maanden naar Amerika dus dat betekent dat ik de komende tijd alleen op pad zal moeten. Ik zal me wel kunnen redden maar toch vind ik dat niet zo'n leuk vooruitzicht. Zoals je in bovenstaande wel hebt kunnen lezen is er veel nood op allerlei gebied. Nu men mij een beetje leert kennen en erachter komt waarvoor ik in dit dorp gekomen ben, komen er ook steeds meer verzoeken om te helpen of om contacten te leggen. Soms is dat best lastig om onderscheid te maken in wie je wel of niet helpt. Vooral nu ik de zaken alleen ga bestieren wordt de werkdruk en persoonlijke druk groter. Contact met het thuisfront is daarom heel erg nodig. Ik trek ook op met een aantal vrouwen die voor een andere kleine organisatie werken en dat hoop ik ook juist in de komende maanden voort te zetten. Maar ik vind het geweldig om persoonlijke bemoedigingen uit Nederland te ontvangen.

Groetjes

Arianne



Post

Ik heb ondertussen ontdekt hoe je hier post kunt ontvangen en hoe het vanuit Nederland opgestuurd kan worden. Binnenkort zal er doos mijn kant opkomen. Mocht je mij iets persoonlijk willen sturen, neem dan even contact op met Corrie Willeboer 0113383278. Nood pakketten opsturen met kleding etc is niet de bedoeling. Daar zijn anderen beter in. En bovendien Ik investeer liever in de lokale markt hier en ondersteun vluchtelingen op deze manier.



Gebed

Bid voor de vrouwen en gezinnen die tot geloof komen. Dat de liefde en vrede van Jezus nog dieper in hun hart zal landen.

Bid dat ik niet alleen hoef te werken, maar dat ik een partner heb om samen te werken.

Bid voor de groep jongeren waarmee we de komende tijd gaan optrekken en activiteiten organiseren. Voor vertrouwen onderling in de groep en de begeleiders.

Bid voor rust in deze drukke periode.

**Wil je me bemoedigen of wat vragen, schrijf me of bel me, mijn gegevens staan hieronder. Wees voorzichtig met politiek gevoelige onderwerpen, oa. buurlanden van Iraq*

Nieuwsbrief van Arianne Willeboer

Email: sterkstemeid@gmail.com

Whatsapp +31626445378

Skype: arianne1985

Bankgegevens Stichting Redding en Herstel te Reeuwijk, NL44RABO0354936425 Project Moqimi

Wilt u deze mail niet meer ontvangen klik dan hier [unsubscribe from this list](#)





Samen met Becky ben ik de afgelopen tijd veel op pad geweest naar vluchtelingen gezinnen. Omdat ik de taal een beetje spreek heeft ze mij gevraagd om het contact te onderhouden met verschillende vrouwen die meer willen weten over Jezus. Er zijn nu al zo'n vier gezinnen die ik wekelijks bezoek om relaties op te bouwen en om samen te kijken of te luisteren naar video of audio opnames van de bijbel. Vaak hebben de vrouwen met allerlei ziekten en angsten te maken. Ze leven in een angst cultuur en daarom worden er al van jongs af aan allerlei rituelen uitgevoerd om het kwaad buiten de deur te houden. Allerelei bloedoffers worden gebracht en elk kind wordt van amuletten voorzien.

De vrouwen waarmee wij te maken hebben, zijn vaak zo wanhopig om van hun angsten of ziekten af te komen dat ze van alles ondernemen en er alles voor over hebben. Ze gaan naar speciale geestelijke dokters die dan allerlei rituelen doen en hun dingen voorschrijven, die hun problemen vaak alleen maar verergeren. Gelukkig kennen wij een God die werkelijk genezing en bevrijding kan brengen. En dit zien we nu ook gebeuren wanneer we voor deze vrouwen bidden.

