



Het Koerdisch nieuwjaar ligt in het verschiet. De winter is voorbij en dat gaat gevierd worden met picknicks en dans. Voor mij ook een tijd om even op adem te komen, nadat ik in een rotvaart dit nieuwe jaar ben ingedoken.

Het school project dat we vlak na de kerst zijn gestart is gestopt. De overheid heeft daad bij het woord gevoegd en er is een speciaal onderwijs project gestart om de kinderen weer in te laten stromen. Weliswaar is dit op een andere locatie, in een Syrisch vluchtelingen kamp, toch zijn we blij en dankbaar dat de kinderen hier een kans krijgen om weer in het regulier onderwijs terecht te komen. De oudere kinderen mogen in een hoger niveau instromen maar moesten wel een getuigschrift hebben van hun vroegere school. Het was een hele speurtocht naar de schoolhoofden omdat die ook allemaal zijn gevlucht. We hebben heel wat kantoren en hoge piefen gezien., en we zijn blij dat we alle paperassen aan de school hebben kunnen overdragen. Maar voor sommige studenten is het nog steeds onzeker of ze wel een erkend diploma zullen krijgen.



Wie had dat gedacht?!

Toen ik eindelijk dacht dat ik een rustigere periode in zou gaan, diende zich een ander project aan. Dit keer een agrarisch project. Een Amerikaan vroeg mij om hulp bij een onderzoeksproject aan de landbouw universiteit van Dohuk, omdat ik een agrarische achtergrond heb. Zodoende ben ik de afgelopen weken in de weer geweest om een proefveld met mais, sorghum en soyabonen te zaaien. Het is een proef om te kijken of deze veevoer gewassen te introduceren zijn in de regio. Het mooie is dat ik nu ook af en toe enkele Yezidis kan inhuren om het proefveld te verzorgen. Ook leveren we wat zaad aan lokale Yezidi boeren in mijn dorp.

Schoolbus

We hebben weliswaar geen school meer voor de kinderen, toch zijn er wel blijvende kosten. In plaats van leraren in te huren, huren we nu twee busjes om de kinderen naar school te brengen.

Binnenkort zal hiervoor ook een sponsoractie worden gehouden, zodat ik ook in de komende maanden dit voort kan zetten. Het bedrag wat ik hier maandelijks voor nodig heb is ruim 700 euro.

Support

Wil je [project Moqimi](#) financieel ondersteunen? Dat kan, door je gift over te maken op **NL44 RABO 0354 936 425** t.n.v. Stichting Redding en Herstel, Reeuwijk, met de omschrijving: **Project Moqimi**.

Ook via deze [Doneerpagina](#) kun je doneren, Vermeld in het bericht de bestemming project Moqimi.

Post

Het was een leuke verrassing om zoveel post te ontvangen voor mijn verjaardag, ik wil jullie daarvoor heel erg bedanken. Ook de drop viel bij mijn Nederlandse vrienden in de smaak.

Stichting

De Gereformeerde kerk in Krabbendijke heeft besloten om mij te helpen met het vormen van een stichting voor project Moqimi. Er zijn een aantal mensen gevonden die bereid zijn om de taken voor deze stichting op zicht te nemen. Dit is een groot dankpunt.

Young Survivors

De groep jongeren hebben succesvol de drie maanden Engelse lessen afgerond. Er zijn op het moment geen lessen meer maar we houden nog wel contact met deze jongeren, en hebben elke week een sport middag.

We zijn van plan om opnieuw met Engelse lessen te starten voor verschillende groepen. Daarnaast willen we ook voorlichting geven over gezondheid en seksuele ontwikkeling etc., voor jongeren en vrouwen.



Ik ben dankbaar voor de mensen die me helpen, voor de familie waar ik woon. Drie weken geleden is hun dochter van elf teruggekomen uit Duitsland. Ze was daar vier en half jaar geleden naartoe gestuurd uit angst dat haar iets zou overkomen. Dat was in de tijd dat IS in op mars was en Shingal had aangevallen. De familie is heel bij dat ze weer herenigd zijn met hun dochter.



Via Jamal mijn tolk heb ontzettend veel geleerd van de taal en cultuur. Ook hij is zeer geïnteresseerd in de bijbel en hij heeft Jezus in zijn hart gesloten. Helaas valt het zaad ook op harde grond. Besef van God en Jezus hebben velen wel, maar over de duivel en zijn werken niet. Dat laatste ontkennen ze meestal. Desondanks blijven we met een klein groepje gelovigen samenkomen in mijn dorp. We zijn bezig met vertalen van verschillende bijbelverhalen en liederen in de taal van de Yezidis uit Shingal. Ik kijk ernaar uit om meer te kunnen delen in hun taal en op die manier Jezus dichtbij de mensen te brengen.



Hoe houd ik het vol?!

Ik ben heel blij met alle mogelijkheden die op mijn pad komen. Dit geeft me de bevestiging dat ik op mijn plek zit hier. Desondanks heb ik ook gemerkt dat het veel van mij vergt om zoveel op pad te zijn en met alle verzoeken en eisen om te gaan. Wellicht dat ik er binnenkort zelf even tussenuit ga. Even afstand nemen van alles waar ik me nu in bevind. Dank je wel dat jullie onophoudelijk voor me blijven bidden en me blijven steunen.

Groetjes



Arianne Willeboer

Dankbaarheid en gebed

Dank God voor de mooie dingen die we bereikt hebben de afgelopen maanden, denk aan de kinderen die nu naar school kunnen. Dank voor de relaties met verschillende families, die hun hart open hebben gesteld voor Jezus. Dank voor de hulp van verschillende mensen, zoals Suhbat en Andy, twee leraren, Jamal die onvermoeid mij heeft geholpen in de ministeries van onderwijs. Dank God voor de mogelijkheden om hier te werken. Dank God voor gunsten van mensen die belangrijke posities hebben hier.

Blijf bidden voor de gelovigen hier. Dat ze zonder angst kunnen delen over Jezus. Bid dat ketens van de vijand gebroken zullen worden en de ogen geopend voor de waarheid van Jezus. Dat harten van de mensen schoongewassen worden door het bloed van Jezus en zijn weg zullen bewandelen. Dat God blijft voorzien in de noden van de vluchtelingen, en dat hun hoop alleen van God kan komen. Dat bitterheid zal plaats maken voor vreugde en acceptatie.

**Wil je me bemoedigen of wat vragen, schrijf me of bel me, mijn gegevens staan hieronder. Wees voorzichtig met politiek gevoelige onderwerpen, oa. buurlanden van Iraq*

Nieuwsbrief van Arianne Willeboer

Email: sterkstemeid@gmail.com

Whatsapp +31626445378

Bankgegevens Stichting Redding en Herstel te Reeuwijk, NL44RABO0354936425 Project Moqimi

Wilt u deze mail niet meer ontvangen klik dan hier [unsubscribe from this list](#)