



Ronaldo, Romario, Ronaldinho,

Brazilië is zonder twiifel het land van het voetbal! Brazilië werd maar liefst 5 keer wereldkampioen voetbal en bracht 's werelds grootste en beste voetballers voort. Ronaldo, Romario en Ronaldinho, het zijn zomaar wat namen van enkele Braziliaanse (ex)-topvoetballers. Heel veel straatkinderen dromen ervan om net zo goed te worden als een van hun helden! Niet in de laatste plaats om zo te kunnen ontsnappen uit een leven zonder toekomst in de sloppenwijken. De ultieme droom is om als een van de spelers van de Goddelijke kanaries (de naam van het Braziliaanse nationale elftal) mee te doen aan het WK voetbal.

Deze zomer vindt het WK plaats in Brazilië. Diverse stadions worden uit de grond gestampt, wegen worden aangelegd om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Veel straatkinderen zullen aan de buis gekluisterd zitten, rond de stadions zwerven, en op straat, rennend achter een bal of iets wat daar op lijkt. Het WK zal bij menig straatjongetje

ongetwijfeld weer de droom aanwakkeren om ooit eens zelf deel te nemen aan een WK. Het WK voetbal moet dan ook een waar volksfeest worden in Brazilië. Althans voor velen, niet iedereen zal dit zo ervaren. In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over de keerzijde van dit evenement, en over twee bijzondere mensen die hier iets aan willen doen.



FIFA WORLD CUP
Brasil



De keerzijde lees verder...

Nieuws brief

nr. 2, mei 2014

Missie

Stichting Redding en Herstel:

“Steeds meer kinderen de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst”

In het bijzonder zet Stichting Redding en Herstel zich in voor kinderen die leven op straat of in sloppenwijken, in prostitutie en slavernij en kinderen die de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling ontberen.

Colofon:

Stichting Redding & Herstel
‘Hart voor kinderen in nood’

- Johan en Jeannette Lukasse
- Projecten van JOCUM Belo Horizonte
- Droomprojecten

Redactie:
Ans Kwakernaak, David Schut

Contactpersoon:
Jacob van Bodegraven
Tel. 0182-395214
E-mail: rh.jacob@planet.nl

Website:
www.stichtingreddingenherstel.nl

Giften:
Rabobank Reeuwijk:
NL44 RABO 0354 9364 25
t.n.v. St. Redding en Herstel
o.v.v. naam project:
1. Libertodos lesprogramma
2. Materiaal voor sport- en evangelisatie-activiteiten in favela's gedurende de WK

De keerzijde

Wat alle voetballiefhebbers over de wereld niét te zien krijgen is de enorme toename op het gebied van prostitutie, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Brazilië is sowieso al één van de meest populaire landen als het om sekstoerisme gaat. En nu er honderdduizenden bezoekers vanuit heel de wereld naar Brazilië zullen komen, zullen de 'meisjeshandelaren' er alles aan doen om hier financieel een slaatje uit te slaan. En hierbij dus duizenden (veelal minderjarige) meisjes in de val laten lopen van de gedwongen prostitutie.



In Brazilië is er bijvoorbeeld de BR-116, een snelweg van wel 4.385 kilometer die loopt van Rio de Janeiro langs de oostkust tot Fortaleza in het noorden. Langs deze snelweg zijn er wel meer dan 250 dorpjes, tankstations of andere stopplaatsen waar duizenden meisjes, soms nog maar 11 of 12 jaar oud, gedwongen worden om hun lichaam te verkopen!

Twée bijzondere mensen

Gelukkig zijn er wél mensen die zich het lot van deze meisjes aantrekken. Johan en Jeannette Lukasse, zetten zich al bijna 30 jaar in voor kinderen in nood in Brazilië, én wereldwijd. De laatste jaren zijn zij zich steeds meer bewust geworden van mensenhandel en de enorme schaal waarop dit, overal ter wereld, plaats vindt. En in de aanloop naar de WK voetbal willen zij juist de bewustwording op gang brengen over deze misstanden. En meer nog: handvaten en hulpmiddelen aanreiken om te voorkomen dat kwetsbare jonge meisjes door deze uitbuiters de hoop op een gelukkig leven ontnomen wordt.

Libertodos



In samenwerking met een klein team is er inmiddels een uitgebreid lespakket ontwikkeld, compleet met YouTube-filmpjes, om op scholen aan tieners van 11-17 jaar een les aan te bieden, die waarschuwt voor de gevaren van mensenhandel en seksuele exploitatie.

Meer dan 100 mensen zijn inmiddels getraind om dit pakket in scholen te brengen. Maar ook steeds meer organisaties, door heel Brazilië heen, en óók langs die BR-116 willen met het pakket gaan werken. Het programma heeft de naam Libertodos gekregen, wat betekent: "vrijheid voor iedereen". Wat zou het mooi zijn als het WK in Brazilië juist bekend zal worden als een WK waar geen mensenhandel, geen prostitutie en geen seksuele uitbuiting is, waar toeristen genieten van de schitterende stranden met het lekkere warme transparante water, van de adembenemende natuur, het gastvrije volk, mooie voetbalwedstrijden, maar vooral ook waar ze God ontmoeten.

Ook u kunt helpen:

Graag vragen wij ook u om dit programma te ondersteunen. U kunt helpen door uw voorbede:

- danken voor de samenwerking tussen de kerken en christelijke organisaties waardoor de bewustwording zich snel verspreidt
- bidden voor die duizenden kinderen en tieners die langs de BR-116, de "snelweg naar de hel" te koop aangeboden worden;
- of door een gift te geven voor de kosten die het programma van Libertodos met zich meebrengt, om dit in honderden scholen te kunnen brengen.

In de volgende nieuwsbrief

Stichting Redding en Herstel zet zich in om steeds meer kinderen de mogelijkheid te geven een hoopvolle toekomst op te bouwen. We willen daarom graag betrokken zijn/raken bij nieuwe initiatieven en projecten van met name jonge mensen die getraind zijn op de basis van JOCUM Belo Horizonte en die een droom hebben om ergens ter wereld iets op te zetten voor kinderen in nood. In de volgende nieuwsbrief willen wij u hier meer over gaan vertellen. Ook zullen we u dan berichten over wat we met behulp van uw giften hebben kunnen realiseren. De nieuwsbrief van Stichting Redding en Herstel verschijnt tweemaal per jaar naast de nieuwsbrief van JOCUM Belo Horizonte.

De nieuwsbrief van Stichting Redding en Herstel verschijnt tweemaal per jaar naast de nieuwsbrief van JOCUM Belo Horizonte

