



stichting
**redding
en
herstel**



Nieuws brief

april 2020

JOCUM

Johan & Jeannette Lukasse
New Waves

Jezus, hoop voor de volken



Missie

Stichting Redding en Herstel:

“Steeds meer kinderen de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst”

In het bijzonder zet Stichting Redding en Herstel zich in voor kinderen die leven op straat of in sloppenwijken, in prostitutie en slavernij en kinderen die de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling ontberen.

Zoals de missie van stichting Redding en Herstel aangeeft verlangen we naar een wereld waarin alle kinderen uit mogen zien naar een hoopvolle toekomst. En in de tijd waarin wij leven is die hoop meer dan ooit van levensbelang. Het coronavirus waart over de aarde. De impact op heel ons bestaan is immens. De maatschappij komt piepend en krakend tot stilstand. Veel mensen zijn angstig en zoeken naar vaste grond onder de voeten.

Wat kan het ons dan troost en steun geven dat ons één Naam gegeven is die de rots is onder die hoop: **Jezus Christus. Hij is de bron van hoop, ook in deze tijd!**

Voor ieder kind, individu, en voor elke stam en natie. Hij draagt de hele schepping door de kracht van Zijn Woord (Hebr. 1:3). Hij is de waarheid die overwint!

We merken inmiddels dat het coronavirus ook z'n uitwerking heeft op de activiteiten van de verschillende projecten.

Toch mogen we weten dat Gods werk altijd doorgaat! In deze nieuwsbrief willen we daar de focus op leggen! Wilt u meebidden dat de kinderen in nood niet de dupe worden van deze coronacrisis?

We wensen u in deze tijd de zegenbede toe die Paulus gaf aan de gemeente in Efeze:

“Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft.” (Ef. 1:18 NBV)

Project El Shaddai



De bal aan de voet en Jezus in je hart!

Een mooi project waar we hier voor het eerst aandacht aan geven is het JmeO-project El Shaddai in Angola. Sinds juni 2001 werken Inacio en Mila in Lobito, Angola, onder kinderen in nood: straatkinderen, wezen en daklozen. In 2006 hebben ze door de overheid een terrein toegewezen gekregen in de wijk Alto Akongo en sinds die tijd hebben zij, samen met veel vrijwilligers, zich ingezet om scholing te organiseren voor deze kansarme kinderen.

Inmiddels is het project flink gegroeid, en krijgen heel veel kinderen naast de reguliere vakken ook christelijk onderwijs in een heus schoolgebouw, met 5 lokalen.

Dit jaar kunnen de eerste kinderen naar een MBO-vervolgopleiding. Daarnaast bevat het project een aantal woonhuizen, een voetbalveld en wordt er gebouwd aan een kerkje.

Op zaterdagen geven Ignacio en Mila, samen met andere vrijwilligers, in naburige wijken ook bijeenkomsten voor onderwijs en discipelschap.

Dit heeft intussen geleid tot een kerk met 45 leden en nog eens 100 mensen die zo nu en dan naar de kerk komen. Het grootste deel hiervan zijn tieners en jongeren.

Voetbal is een mooie manier om met deze jongeren een band op te bouwen. Onder de noemer van: 'De bal aan de voet en Jezus in je hart!' worden in de weekenden vaak wedstrijden gehouden, waardoor de jongeren op een directe of indirecte manier in contact worden gebracht met het Evangelie. En deze benadering is een groot succes!

Dit jaar zijn ze ook in Ganda, een stad 300 km verderop, een vergelijkbaar project gestart. Momenteel worden de lessen nog in de open lucht gehouden. Om dit grote project draaiende te houden en verder uit de bouwen, is er een aantal urgente noden en gebedspunten. Zo is er behoefte aan 120 schoolbanken en stoelen en een goede auto voor dit project. Uw gebed en/of gift zou een enorme steun zijn voor dit project!

Webbeheerder gezocht!

Voor de website van Stichting Redding en Herstel zoeken we iemand die ons kan helpen om de site up to date te houden, in samenspraak met onze contactpersoon. Onze website is gebouwd in Wordpress. Qua tijd kost het waarschijnlijk maar 1 of 2 uurtjes in de maand.

Voor informatie graag reageren naar Jacob van Bodegraven (email: rh.jacob@planet.nl)



Belo Horizonte



Floorball

Elke maandagavond is het groene asfaltveldje van Casa Luzeiro met grote lampen verlicht en gevuld met jongeren, een aantal enthousiaste medewerkers van Jeugd met een Opdracht, floorballsticks en een balletje dat van hier naar daar gaat. Het is Floorball wat er gespeeld wordt.



Gerdien Slijkhuis, medewerker van ditzelfde huis, speelt enthousiast mee en doet verslag: "In Nederland is deze sport beter bekend als Unihockey. Ook hier is het doel de jongeren d.m.v. sport en plezier te bemoedigen en hoop te geven en te beschermen tegen een leven van geweld

De jongeren komen uit de sloppenwijk waar Casa Luzeiro gevestigd is. Het leven voor deze jongeren is daar niet makkelijk. Als ze niet oppassen zijn ze een gemakkelijke prooi voor straat-

bendes en belanden ze in de criminaliteit en drugs.

Elke maandagavond om 19.00 uur komt deze groep bij elkaar. Bij aankomst wordt er gepraat, gelachen, wordt er gedeeld over het leven en dan beginnen ze de avond gezamenlijk. Eén van de Jeugd met een Opdracht medewerkers deelt iets met de jongeren, bijvoorbeeld een stuk uit de Bijbel of een bemoediging.

Daarna wordt er fanatiek Floorball gespeeld. Afgelopen oktober deed

het team mee aan een toernooi in São Paulo. Er werd volop genoten, het team verloor één wedstrijd, speelde er één gelijk en won er drie. De jongeren werden aangemoedigd om zelf te voorzien in de reiskosten naar dit toernooi toe, om zo ook verantwoordelijkheid aan te leren. Heel bijzonder is het om te zien hoe de jongeren hier groeien in zelfvertrouwen en ook gemeenschapszin."

Mocht u dit project willen steunen met een bijdrage dan is dat natuurlijk heel erg welkom.

Project Lamalma Een dak in het bos



Sinds enkele jaren zijn we betrokken bij project Lamalma, wat geleid wordt door Romeu en Michele Almeida. Het project biedt kinderen uit achterstands- en sloppenwijken de mogelijkheid om op een ontspannen, maar tegelijkertijd ook actieve manier een avonturenweekend te beleven in de bergen en bossen van Minas Gerais.

Vaak zijn dit ook kinderen uit Belo Horizonte, die via het werk van JOCUM al in aanraking zijn gekomen met het Evangelie. Ook tijdens deze weekenden wordt het evangelie gedeeld met deze kinderen. Het werk van Lamalma groeit!

Tot en met oktober staan er nu 14 weekenden in de planning! En hopelijk gooit corona niet te veel roet in het eten. Momenteel lanceert Lamalma het project 'Een dak in het bos' om fondsen te werven voor nieuwe tenten voor het project.

De huidige tenten zijn na 5 jaar intensief gebruik versleten. De tenten zijn bedoeld voor de kinderen die tijdens de weekenden door Lamalma worden begeleid.

Voor 30 euro kan er al een nieuwe tent worden aangeschaft!

Kinderrechten in Brazilië

We lezen al dat veel van het werk van JOCUM vooral gericht is op preventie, voorkómen dat kinderen ten prooi vallen aan een leven van drugs, criminaliteit en/of slavernij. Dit artikel geeft een korte inleiding op kinderrechten in Brazilië.



Kinderarbeid, kinderslavernij en mensenhandel komen wereldwijd voor. Brazilië met haar vele favela's waar de overheid weinig te zeggen heeft is hierop geen uitzondering.

Hoewel de favela's in Rio de Janeiro gevaarlijker zijn dan die in Belo Horizonte, worden ook hier kinderen en tieners actief ingezet door de (drugs)kartels. Niet als kind-soldaat, zoals in Rio de Janeiro, maar wel als uitkijkpost met een walkie-talkie. Wanneer de politie of het leger richting de favela's komt, wordt dit door deze jonge jongens doorgegeven en de verkoop-punten worden binnen enkele seconden ontruimd. Zodoende worden de belangrijke personen nooit op-gepakt en evenmin de drugs in beslag genomen.

Daarnaast komt kinderbeid ook voor, vooral bij jonge tieners. Die worden door hun ouders eropuit gestuurd om geld te verdienen met bijvoorbeeld auto's wassen, recyclebaar materiaal verzamelen en sjuwwerkzaamheden verrichten. Enerzijds is dit wellicht erg, ander-

zijds leren ze werken om op een eerlijke manier geld te verdienen. Zorg is wel dat zij ook naar school (blijven) gaan. De misdaad en het 'makkelijke geld' in de favela's blijft helaas een aantrekkelijke branche voor velen.

Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte zet zich ook in voor kinderen in gevaarlijke situaties en tegen mensenhandel. Deze beweging heet Libertodos (vrijheid voor iedereen). Op dit moment is een medewerkster actief bezig met het leiden van een school die christenen traint en klaarstoomt om te werken met kinderen in risicosituaties. De risico's voor deze kinderen zijn prostitutie, jeugdbendes en de drugshandel.

Op de website van onze stichting www.stichtingreddingenherstel.nl vindt u meer achtergrondinformatie rondom dit thema. Op de website van Jocum vindt u meer informatie over het werk van Libertodos: bhcentro.wixsite.com/english/libertodos.

Gebedspunten

Wilt u in uw betrokkenheid met deze projecten ook met ons meebidden?

- Bid dat de kinderen in nood niet de dupe worden van de wijdverspreide coronacrisis. Bid dat alle genoemde projecten zoveel mogelijk door kunnen gaan.
- Dank voor alle mooie acties in Belo Horizonte, gericht op hoop brengen in de sloppenwijken. Voor Floorball dat jongeren inspireert en motiveert.
- Bid voor alle kinderen in sloppenwijken die dagelijks strijd moeten voeren om niet ten prooi te vallen aan de drugsbaronnen in de stad.
- Bid voor mooie kampen met Lamalma, zodat jongeren leren zien dat het leven ook echt wel anders kan.
- Bid voor het mooie project in Angola, bij Inacio en Mila in Lobito. Bid voor voorziening in de urgente noden.

Colofon

Stichting Redding & Herstel
'Hart voor kinderen in nood'

- New Waves
- Projecten van JOCUM Belo Horizonte
- Johan en Jeannette Lukasse

Redactie: Ans Kwakernaak, David Schut

Contactpersoon: Jacob van Bodegraven
Telefoon: 0182 - 39 52 14
E-mail: rh.jacob@planet.nl
(ook voor adreswijzigingen)

Website: www.stichtingreddingenherstel.nl

Giften: Rabobank Reeuwijk
NL44 RABO 0354 9364 25
t.n.v. St. Redding en Herstel
o.v.v. naam project:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Angola: El Shaddai | 4. Kamp Redding |
| 2. Lamalma: | 5. Sterke families |
| Een dak in het bos | 6. Gevangeniswerk |
| 3. Casa Luzeiro: Floorball | 7. Project Lukasse |

Website en Facebook

Neem eens een kijkje op:
www.stichtingreddingenherstel.nl
En ook op de sociale media zijn we te vinden:
op Facebook onder de naam
Stichting Redding en Herstel.



Privacy

Stichting Redding en Herstel wil voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op onze website staat ons privacybeleid. T.b.v. deze nieuwsbrief zijn uw gegevens opge-nomen in onze administratie. Een wijziging of verwijdering uit ons adressenbestand kunt u doorgeven via rh.jacob@planet.nl